



Gedenk in uwe godvruchtige gebeden  
de ziel van zaliger

## GEZINA MEULENBROEK

Echtgenoot van  
HERMANES MAAS,

geboren te Deurningen 10 November 1862,  
voorzien van de H. Sacramenten der stervenden,  
overleden te Losser 6 Januari 1940 en  
begraven 10 Jan. op het R. K. Kerkhof aldaar.

Gelukkig de mensch, die het uur van zijn  
dood immer voor oogen heeft en zich dagelijks  
bereidt om te sterven, want kostbaar  
is de dood der rechtvaardigen als het einde  
van den arbeid, als de behaalde overwinning,  
als de deur des hemels, als het begin  
der voormaakte gelukzaligheid.

Dierbare echtgenoot, kinderen en kleinkinderen:  
weent dus niet over mijn dood,  
verheugt u veeleer dat ik in het huis van  
den Hemelschen Vader het loon mijner  
werken ontvang, en daar op u wacht om  
voor eeuwig gelukkig te zijn.

Wat is het zoet te sterven na een standvastige  
devotie gehad te hebben tot het Hart van Hem,  
die ons moet oordeelen.

H. Jozef, patroon der stervenden, bid voor haar.

H. Maria, deur des Hemels, bid voor haar.

Barmh. Jezus, geef haar de eeuwige rust.

ONZE VADER - WEES GEGROET.

---

F. J. ter Schure, R. K. Koster - Losser.